

Archicultuur WANDELING

 **Stedelijke wandeling** met verborgen stukjes natuur

 **Afstand:**

- › 8 km
- › 3,7 km (verkorte wandeling met start aan cc Westrand)
- › 4,8 km (verkorte wandeling met start aan Zwembad Dilbeek)

 **Startpunt:**
cultuurcentrum Westrand
of Zwembad Dilbeek

 **Parkeermogelijkheid:**
aan de startpunten

 **Geschied** voor all-terrain kinderwagens





start 1 cc Westrand
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek

start 2 Zwembad Dilbeek
Beeldhouwkunstlaan
1700 Dilbeek

 wandelroute (onverhard)

 wandelroute (verhard)

 verkorting (onverhard)



kerk



cultureel centrum



hondenloopzone



kasteel



brouwerij



drankgelegenheid



eetgelegenheid



ijsverkoop



zitbank



natuurdomein



boomgaard



bosgebied



speelzone



woonkern

1

Kasteel de Viron

2

Alenatoren

3

Sint-Ambrosiuskerk

4

Spaans Huis

5

Kaudenaardewijk

6

H. Theresiakerk

7

Wijk Goede Lucht

8

Koetshuis en Kasteelhoeve



Architectuur **WANDELING**

Tips!

 **Op stap met kinderen?** Maak een tussenstop om vrij te spelen en ravotten in het **Alenabos**.

 **Zon!** Zoek een plekje in de zon in het **park van Kasteel de Viron** voor een vieruurtje of picknick.

 **Op zoek naar beleving?** Ontdek het uitgebreide cultureel programma van **cc Westrand** en pik er een voorstelling mee.

 **Honger, dorst?** In het centrum van Dilbeek is er voor ieder wat

 wils: café, koffiebar, ijssalon, brasserie, restaurant ...

Met de architectuurwandeling treed je in de sporen van Sint-Alena, een Dilbeekse volksheilige en martelares. De wandeling combineert interessante architectuur, erfgoed én verborgen stukjes natuur. En dat in het centrum van Dilbeek.

Je start in het hart van Dilbeek waar verschillende plaatsen en gebouwen verwijzen naar de Heilige Alena. Vervolgens kom je in de Kaudenaardewijk langs de Alenakapel en de beschermde Lindedreef waar Alena volgens de legende vermoord werd.

Highlights ONDERWEG

- › Bewonder de brutalistische architectuur van **cultuurcentrum Westrand** (1973 – architect Hoppenbrouwers) met ernaast de kleurrijke gevel van het academiegebouw **Dil'Arte** (2012 – architect Carlos Arroyo).
- › Vergaap je aan de **interbellum architectuur** in de wijken Kaudenaarde en Bon Air, of Goede Lucht.
- › Stap binnen in de gotische **Sint-Ambrosiuskerk**, gebouwd uit lokale kalkzandsteen, en zoek het glasraam met Sint-Alena.
- › Kijk je ogen uit in het **Sint-Alenapark** en ga rond het Kasteel de Viron op zoek naar de Alenatoren, de Kasteelhoeve en de ijskelder.

Na WO I was er nood aan bouwgronden en familie de Viron en andere grondeigenaren verkavelden hun gronden. Zo ontstond de Kaudenaardewijk tussen 1920 – 1930. De landelijke rust trok rijke Brusselaars én kunstenaars aan. Vandaag tref je er opgeknapte villa's aan waar de interbellum- en balneaire architectuur sterk aanwezig is. In de Brusselmanstraat wandel je langs het huis van kunstschilder Jean Brusselmans (n° 4) en woningen geïnspireerd op de Duitse Bauhaus (n° 22 en 24). In de Schilderkunstlaan vind je enkele Gesamtkunstwerken, waarbij huizen van kop tot teen in eenzelfde stijl ontworpen zijn. Ook Jacques Brel woonde hier, op nummer 21. Merk ook de modernistische H. Theresiakerk op met haar art-deco toren die in de jaren '30 gebouwd werd.



Archicultuur WANDELING

In dezelfde periode bouwden “les Foyers Collectifs” een volledige nieuwe wijk genaamd Bon Air te Anderlecht met huizen en gemeenschapsvoorzieningen voor arbeiders. De straatnamen verwijzen naar het geloof in de toekomst, zoals de Gezondheidsstraat, de Vruchtbaarheidslaan en de Geluksstraat.

Langsheen de Broekbeek wandel je terug richting centrum Dilbeek. Bewonder het Kasteel de Viron vanuit een ander oogpunt en wandel terug naar het startpunt via de Alenatoren, één van de vijf torens van de oorspronkelijke stenen waterburcht uit de 14^{de} eeuw. Het Koetshuis en de Kasteelhoeve aan de overkant van de straat werden ontworpen als decor voor het kasteel van baron de Viron. Tijdens de 2^e wereldoorlog waren hier

een “laiterie” en brouwerij gehuisvest, later werd een gedeelte omgebouwd tot rusthuis en nu, na een grondige renovatie, zijn hier gemeentelijke diensten gehuisvest.

Tip!

Bezoek kasteel de Viron, de Alenatoren en de IJskelder met een gids.

Boek je gids



Benieuwd naar het verhaal van Sint-Alena?

Beluister het hier



Een Dilbeekse legende vertelt over de avonturen van Constant en zijn twee ezels tijdens hun tochten door de Wolfspuiten.

Beluister de legende hier



Tip!



Proef een Dilbeeks Konijntje

Wijk even af van het parcours en spring binnen bij **Bakkerij Bossuyt** op de Ninoofsesteenweg voor een Dilbeeks konijntje: een heerlijk zandkoekje waarvan de pootjes in melk- of pure chocolade worden gedoopt.



Wist-je-dat ...

De Dilbekenaren wel eens de **konijnenfretters** genoemd worden? Die bijnaam hebben ze te danken aan een onverwacht bezoekje van Karel V.

Beluister het hier

